



Nieuwsbrief 105, voorjaar 2024

Beste vvg website,

Beste partners, bidders,

U HEER, zal ik loven onder volken, over U zingen voor alle naties. Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw. Psalm 108 vers 5 en 6.

Een nieuwe baan, een nieuw begin, God blijft trouw

De meeste van jullie weten al over onze nieuwe baan bij Gave. We schreven in de vorige brief dat we weg gingen bij Agapè, en dat we samen op zoek waren naar een andere christelijke organisatie. We hebben met vier organisaties twee gesprekken gehad. Het eerste gesprek met stichting Gave gaf ons het idee dat deze organisatie -verrassend genoeg- weleens goed bij ons kon passen. Deze organisatie maakt Gods liefde tastbaar voor vluchtelingen in Nederland. We vonden het lastig om een knoop door te hakken, maar merkten wel dat God bevestiging gaf voor Gave. Vrienden/partners om ons heen hielpen ons door te spiegelen wat ze ons hoorden zeggen: *Jullie zijn enthousiast over Gave, wat houdt jullie nog tegen?* In december hebben we gesolliciteerd en per 1 april zijn we aangenomen bij Gave! We zijn dankbaar dat we op deze plek God mogen blijven dienen.

Afsluiten en overdragen

In januari hebben we nog gewoon gewerkt, waarbij we ervoor zorgden dat ons werk overgedragen kon worden. Agnes volgde een traject van "debriefing": ik heb een viertal gesprekken gehad met een organisatie die zendelingen die van het veld terugkomen, begeleidt. Nu ben ik geen terugkerende zending, maar er zijn wel raakvlakken. De gesprekken en opdrachten helpen mij om bewust om te gaan met rouw, afsluiting en verwerking. Deze maand, februari, zullen we partners van ons werk bezoeken. Gave werkt ook met partners die bidden, geven en meeleven. We voelen ons gesteund door partners die nu al hebben gezegd met ons mee te gaan, dat doet ons goed! De maand maart is voor een weekje vakantie, vrij zijn en de laatste dingen die we nog

moeten regelen voor de overstap.

Met pijn afscheid nemen van studentenleiders

Het was lastig voor Heiko om “zijn” studentleiders te vertellen dat hij weggaat. Wie gaat de begeleiding oppakken? Gelukkig zijn Utrecht, Tilburg inmiddels overgedragen. Tot de zomer blijft Heiko nog als vrijwilliger betrokken bij StudentLife Nijmegen en Eindhoven.



Wat gaan we doen bij Gave?

Hetzelfde verlangen, dezelfde Opdracht, een andere doelgroep: voor Heiko betekent het werken bij Gave een grote overstap. Hij gaat aan de slag als missionair veldwerk in een House of Joy, dat is een buurthuis voor bewoners van een asielzoekerscentrum. Hij begint bij het House of Joy in Amersfoort, waar hij contacten legt met bezoekers, vrijwilligers uit de kerken en het AZC. Het doel is om bezoekers vanuit Gods liefde een warme en veilige plek van ontspanning aan te bieden. Het zal even wennen zijn, maar als mensen-mens en netwerker kan hij prima aan de slag met zijn kwaliteiten en ervaring. Voor mij -Agnes- is de verandering niet zo groot. Ik ga vanuit het kantoor in Harderwijk investeren in mijn nieuwe collega's. Dat doe ik onder andere door medewerkers te coachen op het gebied van het vinden en onderhouden van partners, en door geestelijk te investeren in collega's die “in de frontlinie” staan.

Wat betekent jullie overstap voor mij?

Als je ons als *financiële partner* ondersteunt, dan is [de brief vertrekkende medewerker Heiko en Agnes](#) voor jou. Daarin staat precies hoe je jouw gift kan omzetten naar Gave. We vinden het fijn als je deze maand al je gift omzet.

We blijven brieven schrijven met updates en gebedsverzoeken, dat verandert niet. Mail ons vooral als je nog vragen hebt of als je ons graag eens wilt spreken:

avdbroek1@solcon.nl.

We zijn wel benieuwd...

We vinden het fijn als je middels een mailtje even laat weten wat onze overstap voor jou betekent. Dat kan door eenvoudig deze poll in te vullen:

Ga je mee als financiële partner?

[ja ik ga mee](#)

[nee, ik ga niet mee](#)

[nee, maar ik blijf wel betrokken](#)

[ik wil hier graag met jullie over praten](#)

Dank je wel voor het invullen, dat geeft ons overzicht!

Om voor te danken:

- *Een nieuwe baan bij Gave.*
- *Gods trouw in 28 jaar Agapè.*
- *Een trouwe groep van gevers en bidders.*

Om voor te bidden:

- *De begeleiding van StudentLife Nijmegen.*
- *Agnes heeft een oorontsteking en kan niet zoveel doen.*
- *Dat het afscheid van Agapè goed zal zijn.*
- *Dat mensen God gaan leren kennen door het werk van Agapè en Gave.*

We lezen ook graag hoe het met jou gaat. Stuur ons een [mailtje](#).
